



Zoeken

Zoeken

Vrije tijd Dienstverlening & bestuur

[Start](#) [Kunstmuur met Fabienne Vansteenkiste](#)

Kunstmuur met Fabienne Vansteenkiste

📅 15/05 > 15/06

C'est l' Afrique qui parle...

Van 15 mei tot 15 juni hangen er prachtige foto's uit Afrika aan de Kunstmuur. Fabienne Vansteenkiste reisde de afgelopen jaren uitgebreid door Afrika en fotografeerde er heel wat in het oog springende onderwerpen. Het resultaat bundelde ze in de tentoonstelling 'C'est l'Afrique qui parle'.

'Na heel wat reizen naar Afrika, met name Kenia, Tanzania, Namibië, Botswana, Madagascar, Ethiopië, Ghana, Uganda en Senegal, liet Afrika mij niet meer los. Het is een prachtig continent, met schitterende natuur en mensen, maar ook een plaats waar nog veel werk aan de winkel is.'

'Het begon in april 2013 in Toubacouta, Senegal. Na een vermoeiende winter ging ik op vakantie naar een klein, authentiek Afrikaans dorp. We ontmoetten Mady Diamba Diouf, een jongeman, die ons introduceerde in het echte Afrikaanse leven. Hij begeleidde ons met de ezeltaxi naar Medina, een arm broussedorpje. Het was de start van mijn Afrikaverhaal. De confrontatie met de armoede en de realiteit was bikkelhard, maar de vreugde van de mensen, hun glimlach en dankbaarheid ondanks hun armoede bleef ons bij. Deze levensvreugde inspireerde mij om Afrika op foto vast te leggen. Geen triestige foto's, maar realistische foto's van het leven zoals het is.'

'De tentoonstelling krijgt de naam 'C'est l'Afrique qui parle', omdat de beelden ons zonder woorden vertellen over het leven in zwart Afrika. Mijn doel is vooral sprekende beelden te maken, van mensen die aanzetten tot een verhaal, van mensen die ons raken, van mensen die inspireren, van vele 'mooie' mensen. Ook de majestueuze baobabbomen van Madagascar lieten een opmerkelijke indruk achter.'

'Aanvankelijk bezocht ik Afrika als toeriste, later als vrijwillig werkster. Ondertussen ga ik ongeveer driemaal per jaar naar Toubacouta in Senegal om de projectwerken van onze vzw op te volgen en voltooiën. We willen er helpen met onderwijs, medische zorg en zorg voor vrouwen. We bouwden er al een sanitair blok voor het schooltje, graanmolens voor hulp aan vrouwelijke arbeid, een poste de santé, zonnepanelen. Het zijn kleine druppels die een verschil kunnen maken.'

'Tijdens de reizen maak ik heel wat portretten van mensen onderweg. Ik druk de foto's hier in België af op papier en bezorg ze hen tijdens de volgende reis. De bevolking glundert als ik arriveer met een reeks foto's van hen.'

'Ik rolde een aantal jaren geleden in de fotografie door enkele cursussen fotografie en photoshop aan het CVO in Zwevegem. Zo maakte ik kennis met de technische kant van fotografie. Na de cursus portretfotografie wist ik dat mijn doel daar lag. Om mijn kennis te onderhouden ben ik lid van de fotoclub in Deerlijk en in Zwevegem. Op die manier krijg ik impulsen, tips en tricks om de foto's te verfijnen en sterker te maken. De foto's op de

[algemeen](#) (65)

[bib](#) (9)

[cultuur](#) (71)

[economie](#) (15)

[erfgoed](#) (102)

[jeugd](#) (14)

[leefomgeving](#) (37)

[politiek](#) (8)

[scholen](#) (3)

[sport](#) (7)

[veiligheid](#) (8)

[verkeer](#) (47)

[welzijn](#) (11)

[wonen](#) (6)

Kunstmuur zullen in het zwart-wit zijn. Een bewuste keuze, waarbij vooral aandacht gaat naar de mens, het humanitaire, het leven zoals het is. Het is een mooie gelegenheid om mijn passie te delen met de inwoners van Deerlijk en omstreken. Fabienne Vansteenkiste - C'est L'Afrique qui parle

Meer info over de vzw waarvoor Fabienne werkt, vind je op www.makoyekafo.be.

Aangemaakt op: 14/05/2019

Gemeente Deerlijk - Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk - ✉ info@deerlijk.be
Alle rechten voorbehouden - [Gebruiksvoorwaarden en privacy](#)