

Nieuwsbrief 4

Terugblik op een geslaagde inleefreis

Op 28 februari vertrokken we met een enthousiaste groep voor een inleefreis in Toubacouta. Zes leerlingen van het Don Boscocollege in Kortrijk vergezeld van 2 leerkrachten, en enkele familieleden van Fabienne zullen ter plaatse de projectwerking van Makoye Kafo bezoeken en de handen uit de mouwen steken. Het was voor ieder van hen een ongelooflijke ervaring, een kennismaking met de Afrikaanse cultuur en 'way of life'.



Een Afrikaanse ladder...
'on se débrouille'





Lopend water in de lavabo's op school. Realisatie van Makoye Kafo. We hebben ook een watermeter geïnstalleerd.

Renovatie klaslokaal



Een klaslokaal in het schooltje van Keur Lahne kreeg een grondige opknapbeurt. We voorzagen een betonnen vloer, we plamuurden de

muren binnen en buiten, we installeerden een nieuw dak, we schilderden de muren en installeerden een bibliotheekje. De leerlingen



Het klaslokaaltje voor de renovatiewerken

vertoeven nu in een degelijk net klaslokaal. Van de leerlingen van Don Bosco kregen alle leerlingen van de school een pennenzakje gevuld met schrijfgerief. Dank je wel aan allen.











Zonnepanelen in Medina



Een emotionele ervaring toen we in het dorpje Medina de bevolking voor de eerste maal in hun leven konden laten genieten van licht in de

duisternis. We installeerden zonnepanelen, met batterijen in de verschillende hutjes.







Bouw casa de santé in Mbiskit



moet de eerste medische hulp bieden aan de bevolking van de omliggende broussedorpjes. Hulp bij malaria, bevallingen, luchtwegeninfecties en diarree. Vooral kinderen zijn slachtoffer van te laattijdige hulpverlening. Bij gebrek aan de nodige transportmiddelen komen ze vaak te laat aan bij een hospitaal op meer dan 25 km afstand.

We voorzien de inhuldiging van deze medische hulppost in april 2018. Hopelijk bereiken we de nodige financiële middelen om de werken te kunnen verder zetten.

Kleuterschool Toubacouta





Ook de kinderen van de kleuterschool in Toubacouta konden genieten van leuke activiteiten georganiseerd door de leerlingen van Don Bosco, en ook van de vele geschenkjes die we meekregen van donateurs in België. Dank je wel aan allen.

Rijst- tandpasta- en goederenbedeling in de broussedorpjes



En ook deze keer bezochten we Medina, en andere broussedorpjes met hulpgoederen, rijst, tandpasta...De dankbaarheid van de bevolking deed deugd aan ons hartje.





Dank je wel

Beste Makoye Kafo vrienden, beste donateurs

Zonder jullie hulp zou dit alles niet mogelijk zijn. We hebben jullie nodig. We hopen verder te kunnen bouwen aan de Casa de Santé, we hopen ook in de andere broussedorpjes zonnepanelen te kunnen installeren, we hopen het schooltje in Keur Lahne verder te kunnen steunen en ontwikkelen, we hopen o zo veel meer...

Daarom zoeken we steeds nieuwe financiële middelen. Een doorlopende opdracht van 5.00 € per maand op onze rekening BE19 0882 7064 1412 zou al een grote hulp betekenen, en zoiets voel je niet, maar betekent zoveel voor Makoye Kafo.

Of een andere vrije financiële gift... zeker meer dan welkom.

Binnenkort voorzien we fiscale attesten.

Alvast heel veel dank voor jullie steun.



Website Makoye Kafo



Dank je wel lieve mensen met heel mijn hartje

Voor jullie agenda!! 1 oktober 2017 Benefiet





Makoye Kafo

Makoye Kafo

Deze e-mail is verstuurd aan <u>{{email}}</u>.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich <u>hier afmelden</u>. • U kunt ook uw <u>gegevens inzien en wijzigen</u>. • Voor een goede ontvangst voegt u <u>fab.vansteenkiste@telenet.be</u> toe aan uw adresboek.

