



Nieuwsbrief 3

Makoye Kafo

22 oktober 2016
BENEFIET



Hallo beste Makoye Kafo sympathisanten

Hier zijn we weer met wat nieuws. We zitten niet stil en willen jullie op de hoogte houden van alle activiteiten van onze organisatie Makoye Kafo. Sedert 13 juli ben ik terug van een verblijf van 2 weken in Toubacouta. Op de agenda stonden vooral de opvolging van de projectwerken en de opstart van nieuwe werken. Tevreden met het resultaat, hier volgt wat info voor jullie.



Met dank aan Rust- en Verzorgingstehuis H.Hart Kortrijk

We ontvingen een cheque ter waarde van 1 250.00 € na een actie georganiseerd door het personeel van het rusthuis. Met dank aan Damienne.



Onze eerste rommelmarkt!

Op 17 april 2016 stonden we met een klein maar wel luidruchtig standje op de rommelmarkt van St. Jan in Kortrijk. Het was echt bitterkoud, nu en dan een regenbui, ja zelfs een beetje hagelstenen, maar niets kon ons tegen houden. Hilde Mahieu en Pierrot Declercq waren eveneens van de partij. Uitgerust met ons afrikaans tenuetje en met de muziek van Malow van Pape Diouf, kon niets onze pret nog bederven. We verkochten bissap, rechtstreeks meegebracht vanuit Senegal (gekregen van de mama van Mady Diouf). Na een proevertje konden de bezoekers de smaak waarderen. We behaalden een omzet van 160,00



€. En zoals ons motto is 'ieder druppeltje telt'



Samen met twee vrijwilligsters, Clemence en Lien, renoveerden we de garderie Baobab, een kleuterschooltje voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Het schooltje wordt gerund door vrijwillige mama's, nadat de organisatie die het opgericht heeft, gestopt is. De mama's doen hun uiterste best maar het schooltje had dringend een nieuwe verflaag nodig om het te kunnen in stand houden. Het resultaat mag best gezien worden.



Schooltje in Keur Lahne

We renoveerden een klaslokaal van het schooltje in Keur Lahne. Plamuren van de muren, schilderen en voorzien van een bibliotheekje. De werken zijn gestart en zullen ingehuldigd worden in april 2017. We voorzien ook een ommuring rondom de school.



Bedeling rijstpakketten

In het kader van ons rijstproject bezochten we verschillende kansarme gezinnen en we schonken hen 50 kg rijst... Alle druppeltjes helpen ...Met dank aan de schenkers van een rijstpakket.



Blij weerzien

Het was meteen ook een heel blij weerzien met Asaitou, het mascotte-meisje van Makoye Kafo. Zij heeft mij aangezet en geïnspireerd om Makoye Kafo te stichten. Het meisje beseft niet wat er gaande ...

Voor je agenda!!

Benefiet 2016

Noteer nu alvast de datum
22 oktober 2016
in jullie agenda.
Jaarlijkse Kaas- en
wijnavond ten voordele
van Makoye Kafo (ook
vlees te verkrijgen).

Plannen

In het najaar beginnen we aan de bouw van een 'casa de santé' in Tabanding. Het broussedorpje ligt ver afgelegen van enige medische hulpvoorziening. Het huis moet voorzien in hulp bij malaria, diarree, en luchtwegeninfecties.

Reis

Voor geïnteresseerden en liefhebbers plannen we een inleef-rondreis in april 2017. Laat gerust weten indien je geïnteresseerd bent.



Op onderstaande link zie je de werking van de graanmolen die we in februari geplaatst hebben in Keur Diamba.



Alle hulp en steun is welkom waarvoor heel veel dank.
BE19 0882 7064 1412 Makoye Kafo
Contact via fab.vansteenkiste@telenet.be



Share



+1



Makoye Kafo www.makoyekafo.be

[Klik hier](#)

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u fab.vansteenkiste@telenet.be toe aan uw adresboek.

